

10/2/1776 Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από ευγενική οικογένεια.

Ο πατέρας του Αντώνιος-Μαρίας Καποδίστρια κατάγονταν από το ακρωτήριο Ίστρια (Capo d' Istria) της Αδριατικής, το σημερινό Κόπερ της Σλοβενίας. Κατείχε τον τίτλο του κόμη κληρονομικά από έναν πρόγονό του, ο οποίος τον είχε λάβει από τον Δούκα της Σαβοΐας Κάρολο Εμμανουήλ τον Β'. Μητέρα του ήταν η Αδαμαντία Γονέβη, η οποία καταγόταν από αρχοντική οικογένεια της Κύπρου. Και οι δύο οικογένειες ήταν γραμμένες στη «Χρυσή Βίβλο» (Libro d' Oro) της Κέρκυρας. Το 1606 η οικογένεια Γονέμη και το 1679 η οικογένεια Καποδίστρια.

Στη Βενετία τα ονόματα των ευγενών που είχαν πολιτικά δικαιώματα και μπορούσαν να εκλεγούν σε διοικητικές θέσεις της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας ήταν γραμμένοι στο Libro d' Oro . Τον 16^ο αιώνα δημιουργήθηκε, με την κατοχή της Ενετοκρατίας, σε κάθε νησί του Ιονίου δημιουργήθηκε ένας τέτοιος κατάλογος, ο οποίος περιελάμβανε τις αρχοντικές και πλούσιες οικογένειες των νησιών.

1788 Τη βασική μόρφωση πήρε στο σχολείο του μοναστηριού της Αγίας Ιουστίνης. Η εκπαίδευση του εκεί και η επαφή του με τον Συμεών, μοναχό της Μονής Πλατυτέρας, διαμόρφωσαν έναν έντονα ευσεβή και ηθικό άνθρωπο.

1793 Τελειοποίησε τα Λατινικά, τα Ιταλικά και τα Γαλλικά.

1794-97 Σπούδασε Ιατρική στην Πάδοβα της Ιταλίας, όπου εκτός από το δίπλωμα της ιατρικής πήρε και διδακτορικό

1801 Επόπτης στην Κεφαλονιά

1803 Γραμματείας της Επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας

1807 Υπεύθυνος άμυνας της Λευκάδας

1808 Διπλωμάτης της Ρώσικης Αυλής, στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων

1811 Ορίζεται ακόλουθος στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Βιέννη

1813 Ο τσάρος Αλέξανδρος ο Α' τον ορίζει Σύμβουλο του κράτους και υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις της ανεξαρτησίας της Ελβετίας

1814 Συμμετέχει στο Συνέδριο της Βιέννης ως εκπρόσωπος της Ρωσίας.

Δημιουργεί τον πρώτο άσπονδο εχθρό του, τον Μέττερνιχ γιατί μετά από τις παρεμβάσεις του η Ιόνιος Πολιτεία «προστατεύεται» από την Αγγλία κι όχι από την Αυστρία, όπως επιθυμούσε ο Μέττερνιχ.

1815 Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

1819 Έρχεται σε επαφή με τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας

1822 Αποχωρεί από την ενεργό δράση και μετακομίζει στην Γενεύη

1827 Η Γ' Εθνοσυνέλευση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους τον εκλέγει Κυβερνήτη.

7 Ιανουαρίου 1828 Αποβιβάζεται στο Ναύπλιο

9 Σεπτεμβρίου 1831 Δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο από τον Ιωάννη και Αλέξανδρο Μαυρομιχάλη